



# PREEKSCHRIJFKAART

ZONDAG 13 SEPTEMBER

Ik voel me vandaag:



Oude Testament (= oude verbond)



## LEZEN

1. Omcirkel het Bijbelboek waar we uit lezen.

2. We lezen uit hoofdstuk:

26  27  28  29



4. Wat zijn de verschillen tussen deze broers?

JAKOB

EZAU

3. Wie is de ouderling van dienst?



## BIDDEN

Voor wie en voor wat bidden en danken we?



goede dingen:



moeilijke dingen:

## DE LITURGIE

Zet een kruisje door het vakje als er een onderdeel van de liturgie is geweest.

vouwlijn



van Opkijken.nl

## PUZZELS

Ezau wil graag de zegen hebben. hij heeft een dier dood geschoten en moet die naar huis brengen, om voor zijn vader klaar te maken.

Breng jij Ezau naar zijn vader? **Doelhof**  
Wat zegt Ezau?



## Als een zegel

In oude tijden was iemands woord bindend (= onveranderbaar). Daarmee werden belangrijke zaken besloten en vastgelegd. Daarom kon vader Izaak zijn zegen niet terugnemen of opnieuw doen.

Net zoals vroeger een wet van Meden en Perzen (vaak verzegeld met de zegelring van de koning) niet herroepen kon worden. En net zoals je nu een (geschreven) contract hebt dat je niet zomaar kunt ontbinden.

1. Lees Genesis 25: 23. Wat staat hier beloofd? Had Jakob de zegen en het eerstgeboorterecht toch wel gekregen, denk je?

2. Jakob en Rebecca proberen God een handje te helpen, maar laten daarmee zien dat ze God niet voor honderd procent vertrouwen. Wie deden dat ook niet en maakten dezelfde fout?

- Izaak en Ezaü  Abraham en Sara

Stel je eens voor hoe anders Jakobs leven zou zijn geweest als hij en zijn moeder hadden tot God op Zijn tijd Zijn werk zou doen!

## Een duur bedrog ...

Hoewel Jakob de zegen kreeg die hij wilde hebben, kwam zijn bedrog hem duur te staan. Een paar gevolgen zijn:

1. Hij heeft zijn moeder nooit meer gezien
2. Zijn broer wilde hem doden
3. Hij werd bedrogen door zijn oom Laban
4. Zijn familie werd verdeeld door de ruzie
5. Ezaü werd de vader van een vijandig volk
6. Jakob werd jarenlang verbannen uit zijn familie.



TIJDLIJN



## BIJBELVERS

Genesis 28: 15

Ik zal bij u blijven en u beschermen, waar u ook gaat of staat. Ik zal u veilig terugbrengen naar dit land en voortdurend aan uw zijde blijven, net zolang tot Ik u alles heb gegeven wat Ik u heb beloofd.

De **tenten** waren gemaakt van doeken van geweven geitenhaar, die met touwen en houten pinnen vastgemaakt werden. Geitenharen doeken waren waterdicht, maar hielden ook de warmte van de zon tegen. Een tent was in twee gedeelten verdeeld, een helft voor de mannen en een helft voor de vrouwen.

De grond was bedekt met kleden en matten om op te zitten. Meubels had men niet, omdat men telkens verder trok en deze moeilijk mee te nemen waren.

Nog steeds trekken bedoeïenen – Arabische nomaden – rond, bijvoorbeeld door de Sahara. Hun tenten lijken op deze tenten, al gebruiken ze nu ander materiaal.

Wanneer bedoeïenen op een nieuwe plek aankwamen, groeven ze als eerste een **waterput**. In dorre streken was een waterput van levensbelang.

De waterput werd afgesloten met een grote, platte steen. Zo kon er niets in de put vallen en verdampte het water niet in de hitte van de zon.

Met een **TOUW** liet men een kruik in het water zakken en trok men de volle **kruik** weer naar boven. Om de lieren te laten drinken, waren er grote, ondiepe bakken die met water gevuld werden.

Overdag trokken de herders met hun kudde de heuvels in. De kudde overnachtte binnen een **omheining van stenen muurtjes**, vlak bij de tenten.

De **herder** droeg een lange staf. Deze was handig om op te leunen op moeilijk terrein, maar hij gebruikte hem ook om schapen die vastzaten in struiken of gaten, te bevrijden. Met een knuppel kon de herder zichzelf en de schapen verdedigen tegen wilde dieren.

